

DE GROMMER



233

Periodiek van de,
Roei- & Zeilvereniging 'Naarden'
Onderwal 10a, 1411 LV Naarden

3-2022

De Grommer nr. 233
Maart 2022
36^{te} jaargang

De Grommer is een uitgave van de Roei- & Zeilvereniging Naarden, opgericht in 1952. De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond onder nummer 271.

Redactieadres

RansuiL 5,
 3435GM NIEUWEGEIN
grommer@rzvnaarden.nl

Sluitingsdatum kopij 234
 Oktober 2022

Clubhuis

Het Behouden Huys
 IJsselmeerweg 6
 1411 AA Naarden

ING-rekening

Roei- en Zeilvereniging Naarden
 NL45 INGB 0002 6063 76

Ledenadministratie

Jurgen Schreij
leden@rzvnaarden.nl

Website: www.rzvnaarden.nl

Voor overige gegevens zie de laatste genummerde bladzijde

Omslag: l'Esprite 24 uurs

Foto: Ernst-Jan Bultje

Redactie: Bert Piels
 René Kempes

Opmaak: Rembrandt Studios

Drukwerk: Alleen digitaal.

De redactie behoudt zich het recht van kopijwijziging voor.

Pagina

2

Logboek voorzitter, René Kempes

5

Marifoon curses

6

Uitnodiging Voorjaars ALV 2022

8

Jeugdzeilen 2022

10

Zeeroeien 2022

13

Van de Redactie

14

Wedstrijdzeilen WAC'22

17

Lustrumjaar 70ste verjaardag

18

Hooikist 2022

20

Aan boord bij de Orion

23

De Gooimeermin 2.0

26

Wedstrijdzeilen ONK J/80

27

Zeezeilen Scheveningen

29

Nieuwe Voorzitter Zeeroeien

31

e-Captain

33

Bestuur en Commissies

Logboek voorzitter

René Kemps

Als jullie voorzitter heb ik de eer om een voorwoord in de Grommer te schrijven. “Een erebaan, maar iemand moet het doen” schreef Bert Piels al in 2014. En Wim Nierman schreef in 2013 “soms gaat het over watersport, maar het kan ook gaan over de smaak van gebraden uil of andere flauwekul.” Heerlijk die vrijheid.

Tijdens het schrijven van dit log-

boek bevond ik mij in de Oostenrijkse Alpen. Naast zeiler ben ik namelijk fanatiek skiër en verblijf graag in Oostenrijk in de winter. Heerlijk met mijn dames op pad en de bergen afrausen.



Lekker pommes mit schnitzel eten en een grosse Radler of Weizen daarbij. Wat een vrijheid voelt dat. In Nederland hebben we net (bijna) alle corona maatregelen laten varen en mogen we eindelijk weer zonder masker en zonder 1,5m de bar in. In Oostenrijk



Al is het leven nog zo zuur, alles smaakt beter uit de frituur.

moeten ze daar blijkbaar nog een week op wachten. Hier hebben ze dan zo'n FFP2 masker; net een muilkorfje.



FFP2 op de piste.

Ik denk dan aan ons komende seizoen, zeker nu we 70 jaar bestaan. Naast de watersportactiviteiten kunnen we dan elkaar weer in het 'Behouden Huys' ontmoeten zonder gedoe. Wellicht wat onwennig voor de een of juist niet voor de ander, maar laten we elkaar vooral met respect behandelen. Maar wat een zin heb ik daarin zeg!

De voorbereidingen zijn al in volle gang. We trappen 30 maart af met

de ALV, eindelijk weer live in het 'Behouden Huys'!. De J/80's (nu nog bezig met de Frostbite cup)



hebben het Open Nederlands Kampioenschap naar Naarden gehaald. Dat zal wel een heel mooi weekend worden begin april. Kom allen kijken of helpen! Bernard zoekt nog extra hulp! En de WAC heeft ook al flink wat in de planning staan, zoals de Hooikistrace en een leuke inschrijfavond waar Henk Plaatje een praatje komt houden. Goed voor velen, even de regels weer op scherp zetten.

Twee van mijn dochters zijn dit jaar bij Fleur onder de pannen. Ben benieuwd wat ze daar van vinden. Ik zag al een volle agenda! Zelf zal ik er dan ook wel veel zijn. Gezellig nieuwe mensen leren kennen en dit onderdeel van de vereniging meemaken.

Misschien moet ik dan ook maar een keer gaan roeien?

In navolging van de zeil **WoensdagAvondCompetitie** hebben de roeiers bedacht ook een **WoensdagAvondCompetitie** op te zetten: **WAC'R**. Met de aanschaf van de Blauwe Vogel kan er nu gestreden worden op het Gooimeer en kunnen we gezellig samen in de bar afsluiten.

Kortom teveel om allemaal op te nemen, maar ik merk dat de commissies er weer zin in hebben jullie allemaal te ontmoeten. Zelf zijn we deze winter druk geweest met de inrichting van eCaptain en het opleveren van de nieuwe website. Een mooie professionaliseringslag. Onze ledenadministratie is nu geautomatiseerd en AVG oké. Met de website integratie zullen we nog meer via de site gaan communiceren wat we gaan doen, want inschrijven en betalen gaat voortaan via de site, net als een webwinkel.

Eén ding moet ik zeker niet vergeten. We bestaan dit jaar 70 jaar! Ons 14e lustrum dus. Tijd voor een feestje! Houd het weekend van 17-18 september vrij in je agenda! Er komen allerlei activiteiten waar later meer info over volgt.

...feesten zullen we!

Uiteraard nemen we een slag om de arm als één of andere Corona golf langs komt vliegen of een Russisch projectiel. Je weet het maar nooit. Spannende tijden vind ik dit zeker wel. Denk je allemaal in vrede na Corona te kunnen leven, zit daar een mafkees met zijn vingers aan de knop. Wat me wel opviel hier in de Oostenrijkse Alpen is de Europese eensgezindheid. Oostenrijk is geen lid van de NAVO en is neutraal, afgedwongen notabene door de Russen in 1955, wist een Oostenrijker mij te vertellen, maar zei hij, we denken er allemaal hetzelfde over. Gelukkig hebben we hier niet alleen zware gesprekken. Vandaag Sepp gesproken en die blijkt als skileraar de kleine mannetjes van koningin Beatrix altijd les te hebben gegeven. Oftewel onze koning en zijn broers. Hij had een paar smakelijke verhalen maar die bewaar ik wellicht voor een andere keer.

Tot snel op het water of in het 'Behouden Huys'

Marifooncursus

Linda & Martine

Op **Zaterdag 16 april** (onder-
voorbehoud) geeft de R&ZV
'Naarden' een één daagse cursus
Marifonie. Aan het einde van de
dag examen met een certificaat dat
u voortaan mag ontvangen en zen-
den. (mits u slaagt voor het exa-
men)

Het certificaat wordt uitgegeven
door Agentschap voor de Telecom.

Schrijf u snel in, er zijn 10 cursis-
ten nodig om de curses door te
laten gaan. Dit heeft invloed op de
prijs. Meer zielen, minder betalen.

Met Lunch en Examen kost het u
± €250,- dit is inclusief het exa-
men en certificaat.



**HET BESTUUR VAN DE
R&ZV 'NAARDEN',
NODIGT U UIT VOOR DE**

**VOORJAARS ALV 2022
OP
30 MAART
vanaf 20.00 uur.**

Aan de deur wordt gevraagd,
of u nog smaak heeft, en geen Corona klachten!

**ROEI- & ZEILVERENIGING
'NAARDEN'**

**IJSSELMEERWEG 6 1411 AA
NAARDEN**

**(INGANG JACHTHAVEN NAARDEN,
GEBOUW DE SCHELP. VRAAG CODE HEK?)**

AGENDA VOOR DE ALV.

- * Opening en vaststellen agenda
- * Notulen ALV najaar 2021
- * Mededeling bestuur en ingekomen stukken
- * Financieel jaarverslag 2021
- * Verslag Kas Controle Commissie
- * Vooruitblik 2022
- * Commissie leden wisselingen
- * Benoemen nieuwe Kas Controle Commissie
- * Lustrum 70 jaar R&ZV Naarden
- * Rondvraag
- * Sluiting

Jeugdzeilen 2022

Fleur van Bladeren

Met de lente in zicht beginnen we ook weer met de voorbereidingen voor het nieuwe jeugdzeilseizoen. Elke zondag vanaf eind april/begin mei zullen weer ruim 40 kinderen de haven en het water onveilig maken. Naast 2 beginnersgroepen gaan ook weer veel kinderen door met zeilen. Afgelopen winter en komende maanden tot het begin van het seizoen is er weer onderhoud



gepleegd. De rode rubberboot wordt gerepareerd, de buitenboordmotoren krijgen een goede onderhoudsbeurt. Daarnaast hebben we voor de polyethyleen optimisten van de vereniging nieuwe zeiltjes aangeschaft. We verwachten onze vloot verder uit te breiden met 5 polyethyleen optimisten en een 3e laser pico.

Met alle Corona versoepelingen is het voor het eerst sinds 2019 misschien weer mogelijk om zwembadtraining in zwembad De Meent





in Huizen te organiseren. Met een aantal optimisten in het zwembad leren de kinderen dat omslaan helemaal niet eng is. En ook dit jaar organiseren we

weer een combiwedstrijd regio Randmeren waar veel zeilers van de randmeren regio op het Gooimeer wedstrijden komen varen.

De laatste hand wordt gelegd aan de jaarplanning, groepsindeling en instructeurs schema's en zullen we alle ouders en kinderen per mail nader informeren over de planning.

Als je geen zeilende (klein)kinderen hebt, kom dan gerust op een mooie zondagmiddag even langs en meegenieten. Het clubhuis is dan ook open en met een lekker zonnetje is het heerlijk vertoeven op het terras!



Prijsuitreiking Harington 2021

Zeeroeien

Rondje IJburg

Aimée van der Paardt

Het is helaas rustig geweest bij de roeiers als het gaat om toertochten, wedstrijdjes en borrels, uiteraard allemaal vanwege het C-woord. Toch hebben we met een ploegje, bestaande uit Otto, Otto, Maarten, José en ondergetekende, afgelopen jaar een leuke tocht gemaakt. Vast stond dat we in ieder geval één langer stuk moesten roeien. Eentje waar je goeie spierpijn van hebt en denkt, nou dat bankje in die boot hoeft even niet deze week.

Eerst was het plan om naar Amsterdam te roeien, aan te leggen en op één van de prachtige grachten te borrelen en eten. Het leek ons een uitdaging om de stad in te roeien, voor het terras aan te leggen, charmant de boot uit te stappen om vervolgens de mooiste plek van het terras te

kunnen innemen. Maar ja, charmant een kade opklimmen heb ik nog nooit iemand zien doen en ja, waar leg je nu zo'n boot fatsoenlijk aan en kun je zonder een nat pak ook nog aan wal komen? Ook de terugweg zagen we wat tegenop... eerst eten met vast een drankje erbij en dan nog (in het donker) een paar uur terug moeten roeien. De één zag het als een mooie uitdaging, de ander was toch wat terughoudender. En we weten allemaal je moet het met het team doen! Kortom de oranjeluis hebben we dus maar gelaten voor wat die was. Het rondje moest toch wat korter.

Uiteindelijk werd het een rondje IJburg! IJburg, tja laat ik het erop houden dat ondergetekende niet zo bekend was met IJburg. Ik herinner mij van IJburg alleen de meest lelijke tennisbaan ooit. U kent ze wel, geen boom of stukje groen te bekennen en overal hoge



Onder de karaktestieke BH-brug bij IJburg door.

hekken en nep gravel. Nee, IJburg leek mij niet heel pittoresk om doorheen te roeien. Maar het besluit was genomen en met goede moed gingen we aan de tocht beginnen. Eerst naar Pampus, om na een heerlijk stuk roeien in de zon een kopje koffie te drinken. Het aanleggen ging als een zonnetje, weinig golven en zoals het op het water gaat een helpende hand om uit te stappen. Ja beste zeilers, onze Swifts zijn prachtig maar de steigers liggen gemiddeld gezien wat hoog voor ons.

Vervolgens zijn we vlotjes en op

volle kracht richting IJburg geroeid. Het viel mee hoe ver het was. Met een beetje goed weer is het een appeltje eitje! Eerst zijn we vanaf het meer achter IJburg langs gevaren, langs de rieteilanden en steigereiland. Ik moet zeggen, dat zag er gewoon heel leuk uit vanaf het water!! Nadat we een rondje om IJburg heen hadden geroeid zijn we door het sluisje naar binnen gevaren. Een kleine uitdaging, want de sluis is niet erg breed (voor een roeiboot zoals wij).

Door de haven heen zijn we de kleine grachtjes van IJburg op gevaren, want een gracht die



zouden we in ieder geval mee-
pakken! Ook IJburg heeft leuke
grachtjes, ik kan niet anders
zeggen.

Maar we moesten toch enigszins
voort maken, want het weer ging
omslaan. De wind was onder-
tussen sterker geworden en we
moesten toch nog een stuk terug
naar huis roeien.

De terugtocht was pittig, zonder
tussenstop weer terug richting
thuishaven. Langs Muiden waren
de golven hoog en stond er een
harde wind. Iedereen was door-
weekt en begon het minder leuk
te vinden. Het doorbijten was
begonnen. Gelukkig bereikten we
na een tijdje stug doorroeien de 3
eilanden voor Muiderberg. Nog
nooit waren die eiland zo fijn! De

luwte die ze boden was een
welkome afwisseling.

En ach als die A6 dan weer in
zicht is.... ben je er zo!

Achteraf waren we allemaal blij
dat we met dat weer niet in het
donker terug uit Amsterdam hoef-
den te roeien. Maar al waren de
grachtjes van IJburg ook heel leuk
om een keer te zien... een vol-
gende keer moeten we toch naar
Amsterdam roeien. Het is echt niet
zo ver!

Groet,

José Mess

Otto van der Wal

Otto Veldt

Maarten van Kleef

Aimée van der Paardt

Van de Redactie

Bert Piels

Het is weer gelukt een nieuwe Grommer, waar alle commissie's aan bijgedragen hebben. Met verhalen en plaatjes.

Maar ook aankondigingen en details om lid te kunnen worden en natuurlijk ook te betalen via eCaptain. Het is de start van het nieuwe vaarseizoen 2022, waarvan wij hopen dat de aankondigingen die wij gaan doen veel animo krijgen. Want daar doen we het natuurlijk voor! De eerste aankondiging om een marifooncursus te doen sprak velen gelukkig al aan. De Marifoon doet mij altijd denken aan mijn buurmeisje, zeg maar buuf want met 203 cm is ze niet klein. Het was altijd leuk varen met haar en altijd kreeg ze opmerkingen naar haar hoofd over haar lengte. Is het koud daar boven? Er waren weinig leuke opmerkingen bij. Op eentje na dan die zei: 'je buuf kan radio Scheveningen ontvangen zonder antenne.' Telkens als de marifoon aan gaat en ik er weer eens niets van versta, dan denk ik altijd aan mijn buuf, want die had ten minste een ongestoord ontvangst. Ik ben trouwens ooit eens meegevlogen met Ad Middelkoop in een tweepersoons vliegtuigje.

Ik dacht dat het er heel professioneel aan toe zou gaan. Op het vliegveld stond ons vliegtuig klaar, met een monteur. Ad vroeg hem of er nog wat bijzonders was? Maar de monteur had niets gezien. Na de vraag van Ad vraag of hij het nog wel blijft doen zegt de monteur: 'ik hoop het.' Een lekker begin van de vlucht. Vervolgens kreeg ik een headset op en ik verstond niets van wat ze zeiden. Ad vroeg daarna of ik wist waar mijn huis stond en of ik de weg ook wist? Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar nee hoor! Eenmaal in de lucht volgden we de A2 en de afslag IJsselstein. Toen we het hotel zagen waar ik naast woonde belde ik mijn vrouw: 'ik vlieg zo over je heen.' Ze stond buiten te zwaaien. Wat kan het leven dan toch simpel zijn. En de ontvangst daarboven? Die was kraakhelder.

Dat dan weer wel!



WAC 2022

Hylke Steensma

Woensdag Avond Competitie (WAC)

Heerlijk! We gaan weer beginnen. Eén van de allerleukste competities van het Noordelijk halfrond: de **WoensdagAvondCompetitie**, oftewel WAC. Of je nu een begin-

ner bent of doorgewinterde wedstrijdzeiler, hier ben je aan het juiste adres. Het plezier staat bovenaan en de passie voor deze sport is onze gemene deler.

Op Woensdag 13 april is de eerste WAC van het jaar uit een reeks van 25. Je mag er een paar missen, maar niet teveel!. Los van je punten is het vooral doodzonde

14

De Grommer 233



WAC Wedstrijzeilen, hierbij allen op spi, op de voorgrond de Orion.
Over deze Boot meer verder in de Grommer.



om niet aanwezig te zijn. Zeg nou zelf, daar kan toch geen voetbalwedstrijd kijken of mee naar Ikea tegen op!

We eindigen de reeks half september en sluiten af met een gigantische finale (2 wedstrijden) op Zaterdag 17 september. Toevallig, *not*, is dit het weekend van het 14e Lustrum van onze vereniging en dat wordt na al die Corona ellende een **knalfeest**.

Oh ja, nog iets, op Woensdag 4 mei varen we niet in verband met dodenherdenking, maar niet getreurd we zeilen gewoon op Dinsdag 3 mei, same time same

place. Dodenherdenking is overigens de enige (goede) reden dat een wedstrijd niet doorgaat vanuit ons dan. Voor de rest mag je het als schipper zelf bepalen of je bij Eunice en zijn vriendjes nog uit wil varen.

De procedure? Zoals altijd starten de J/80's om 19:25 en daar na de ORC klasse; om 22:00 uur sluiten we de boel; je bent een keer startschip, of misschien wel 2x als je lastig bent door b.v. zonder verlichting te varen of in de vaargeul problemen veroorzaakt met een binnenschipper; misschien heb je dit jaar met je boot ook wel een keer bardienst.



Dit jaar verplicht een clubwimpel in het achterstag, tijdens de **WAC**. Bij inschrijven gratis verkrijgbaar, van uw vereniging.

Na twee toch wel wat rare edities hopen we dit jaar namelijk weer een volledige WAC te kunnen varen en daarmee bedoelen we ook gezellig naborrelen in het 'Behouden Huys'. Dus blijf niet te lang met je lauwe pils op je eigen boot zitten en kom naar het clubhuis.

Nog niet ingeschreven?

Doe dat op 6 april na de interessante leerzame lezing van Henk

Plaatje in het clubhuis of via de WEBSITE. Op deze avond start immers de inschrijving voor de **WoensdagAvondCompetitie**. We hebben speciaal hiervoor Henk Plaatje uitgenodigd om ons bij te praten over de wedstrijdregels.

Wie zeg je? *Henk Plaatje.*

Henk is internationaal jurylid bij zeilwedstrijden en werkte de afgelopen twintig jaar voor het Watersportverbond op het gebied van wedstrijdzeilen. Zijn Regelschrift verschijnt elke vier jaar en is een begrip onder zeilers. Ken je Henk niet? Dat wordt dan eens tijd. We zien je graag op 6 april in het 'Behouden Huys'



Let op:

De wedstrijd van Woensdag **4 mei** wordt in verband met **Dodenherdenking** verzeild op:

Dinsdag 3 mei!

Onze 70^{ste} verjaardag!

Dit jaar, op 11 maart om precies te zijn, zijn we jarig! De Roei & Zeilvereniging Naarden wordt 70 jaar! En dat moet natuurlijk gevierd worden. Een lustrumcommissie met vertegenwoordiging van het roeien (Maarten), wedstrijdzeilen (Linda en Martine) en jeugdzeilen (Janna en Fleur) zijn bezig met de plannenmakerij.

Houd het weekend van 17 en 18 september vast vrij voor het grootste jubileumweekend.

Het wordt een weekend vol wedstrijdzeilen, roeien, jeugdzeilen, wateractiviteiten, BBQen, borrelen, feesten, herinneringen ophalen en elkaar weer ontmoeten. Dat wil je niet missen!

We verbinden alle bouwstenen van de vereniging, want met elkaar zijn we een prachtige vereniging en ook dat moeten we vieren!

Meer details volgen spoedig.



Uit de oude doos:

Op 11 maart 1952 werd onze vereniging door 7 zeilers en 1 roeier opgericht. Het Gooimeer bestond toen nog niet, dat kwam er pas na de inpoldering van Zuid-Flevoland in 1967. Maar deze 8 pioniers zagen toekomst van de watersport in Naarden. Er was immers een zeehaven in Naarden die sinds 1658 niet meer in gebruik was.

De haven is, nadat de R&ZV daar 30 jaar lang om had gevraagd uiteindelijk begin jaren '80 gebouwd. Op 29 mei 1982 werd de haven officieel in gebruik genomen en vanaf toen had onze vereniging eindelijk een eigen plekje aan het Gooimeer.

Tot 1996 waren de zeilers en roeiers verenigd in de omni-vereniging R&ZV Naarden. Daarna hebben de roeiers die op de Trekvaart roeien zich afgesplitst. Sinds 2004 is het mogelijk te (zee)roeien bij de R&ZV op het Gooimeer of onder de Hollandse Brug door.

Jaartje ouder maar springlevend!

We brengen de historie van de vereniging komende tijd via onze social media kanalen weer tot leven. Mocht je nog oude foto's hebben, stuur ze ons vooral toe via info@rvznaarden.nl!

En vergeet ons niet te volgen op social media!



Rzv_naarden



Rzv Naarden

Hooikist 2022

Xander

In het verleden was de Hooikist een van de hoogtepunten van het seizoen. Helaas kon die vorig jaar door Corona helaas niet doorgaan maar dit jaar staat de Hooikist gepland op zaterdag 21 mei. De bedoeling is om een wedstrijd te varen rond Pampus en de Sport K boei. We proberen ligplaatshouders van Naarden ook te betrek-

ken en zo proberen ze zich bij ons aan te laten sluiten. De baan kan ook als tocht gevaren worden en zo proberen we ook het interessant te maken voor ligplaatshouders Jachthaven Naarden. Definitieve details volgen maar het moet een beregezellig weekend worden met een knalfeest op zaterdag in het het 'Behouden Huys'.

18

De Grommer 233



Iris en Janneke van de wedstrijdcommissie zoeken nog versterking.

De organisatie van dit weekend kan niet door enkel de leden van de wedstrijdcommissie gebeuren en we zijn dus op zoek naar vrij-

willigers die het leuk vinden om mee te helpen met de organisatie. Of op het startschip, of achter de bar of bij de uitslagverwerking.



De Hooikist wordt al sinds 1985 gevaren.
Alleen leden van de R&ZV 'Naarden' kunnen hun naam en bootnaam in het koper op de kist krijgen.
Mits zij de Hooikist hebben gewonnen.
De kist mee naar huis nemen, mag helaas niet.

Aan boord van de Orion

Dick de Kruijk

Hoe lang ben je al lid van R&ZV Naarden?

Ik ben al ruim 10 jaar lid van onze vereniging.

Type schip en bijzonderheden?

We varen op een Bonita 767, een snel toerschip en een ontwerp van Niels Jeppesen. Vooral bekend als ontwerper van de X-Yachts. Voor een toerschip zijn de bakstagen bijzonder. Dit geeft extra trimmogelijkheden maar soms ook extra stress bij snelle manoeuvres.

Wat is de naam van het schip?

De naam van het schip is ORION. Een deel van de bemanning woont in de Orionlaan in Hilversum en daarbij is Orion een uitstekende jager uit de Griekse mythologie. En later verheven tot een van de mooiste sterrenbeelden aan de winterhemel!

Is dit je eerste schip?

Nee, het eerste schip was een Clever 23. Een fijne compacte boot met een hefkiel. Vastlopen was toen geen probleem.

Wie doet wat aan boord?

Dick 1, Frans, Dick 2 en Harold zijn nu de vaste bemanningsleden. Frans en ik (Dick 1) wisselen elkaar af als schipper en voordekker. Harold en Dick 2 doen de trim, zij bedienen de piano en bij weinig wind handig als ballast in het gangboord. Op tactisch gebied houden we gezamenlijk alles in de gaten, de schipper beslist.

Hoe lang varen jullie al de WAC?

Al vanaf het eerste jaar dat we in Naarden liggen doen we mee met de WAC. In diverse samenstellingen van bemanning. En eerst in de SW-klassen en de laatste jaren in de ORC.



Dick de Kruijk met zijn Orion, een Bonita 767



Wat is jullie leukste herinnering aan de WAC?

Tegen beter weter in toch de spi hijzen bij harde wind. Meestal gaat het mis..., maar als het allemaal goed gaat en je snel inloopt op andere schepen geeft het een enorme kick. No guts no glory.

Het jullie nog dromen voor de toekomst?

In 2021 haalden we voor het eerst een podiumplaats. De droom voor 2022 is de hoogste trede. Nieuwe zeilen en een windmeter gaan daarbij helpen. Maar het teamwork en de goede sfeer aan boord blijven de belangrijkste factoren.

Hebben jullie nog een tip voor andere zeilers?

Een goede start is het halve werk! Met een app van Elvstrom Sails kan je met een countdown functie je start goed timen. En precies op het startschot en met snelheid de startlijn passeren. Soms gaat dit helemaal goed!

Nominatie

Als volgende schip nomineer ik de Black Pearl met de drie schippers Bart, Martijn en Fred.

De Gooimeermin in de steigers

Anoniem



Vorig jaar hebben wij onze slag kunnen slaan met de aankoop van een nieuwe Swift dubbel 4+ zo werden wij de trotse bezitters van twee prachtige moderne boten die ook zeer geschikt zijn om er (onderling) wedstrijden mee te roeien.



Roei- & Zeilvereniging 'Naarden'

De vraag was nu wat doen wij met het beste paard van stal namelijk de Gooimeermin? Zoals op de foto te zien nog uitstekend geschikt voor het gebruik van onze jongere ouderen die graag een wat eenvoudige instap zeer op prijs stellen.



Er moest echter toch wel het e.e.a. gebeuren om deze boot in de vaart te kunnen houden.



En zo gezegd, namen Klaas Hoek, Otto van der Wal en Jan van der Veer het initiatief om aan een totale opknappbeurt te beginnen. Zij zijn rond 22 januari jl. hiermee begonnen en ongeveer 2 dagen wekelijks werd hier hard aan gewerkt.

serie nieuwe onderdelen als wiel-
jes slidings en bankjes.

Alleen zoals bijna overal moest er af en toe gedwongen pauze worden ingelast vanwege Corona. Er komt het nodige bij kijken, zoals goed gereedschap en een



Hiernaast zien wij een gestripte Gooimeermin, die nadat deze geheel van een nieuwe epoxylaag en een gerepareerde rand is, straks voorzien weer alle attributen en voorzieningen krijgt die het roeien weer mogelijk en een stuk plezieriger maakt.



De kale Kano van de vereniging.

J/80 ONK 2022

Bernhard Holsboer

Van **1** tot en met **3 april** wordt vanuit Naarden het officiële **ONK J/80** verzeild. Alle deelnemers van de Frostbite, aangevuld met een paar J/80's uit België, Frankrijk en Duitsland, gaan dan de strijd aan om de felbegeerde blauwe kampioenswimpel. Donderdagavond begint het kam-

pioenschap met het meten van de boten, het controleren van de verplichte inventaris en het wegen (heus waar!) van de bemanning. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden op het Markermeer 12 wedstrijden gezeild. Er wordt uiteraard fanatiek gezeild maar op vrijdag- en zaterdagavond wordt het vast gezellig in het clubhuis!

26

De Grommer 233



Jorrit Bergsma met zijn bemanning doet ook weer een gooi naar het ONK.

Scheveningen vice-versa

Bert Piels

In het Pinksterweekend organiseert Team Windrose met haar bemanning voor onze leden een toch over zee naar Scheveningen en weer terug. Even het zilt in je haren, het zout op je lippen. Voor velen de eerste zeereis.



Vrijdagdagavond 3 juni

Verzamelen in IJmuiden en palaver om 22.00 uur. Het is vanuit Naarden ongeveer 4 à 5 uur varen naar IJmuiden over het Noordzee kanaal.

Zaterdag 4 juni

IJmuiden - Scheveningen zeilend langs de Hollandse kust. Zaterdagavond diner bij Simonis aan de haven.



Zondag 5 juni

1ste Pinksterdag een lange dag van Scheveningen via de IJmuiden door naar de Marina Amsterdam en het diner is bij Loetje aan het IJ. Biestuk Bali is een aanrader, maar er is ook groenvoer voor de vegatarische medezeiler.



Maandag 6 juni

2de Pinksterdag het laatste stuk naar Naarden. Je bent weer op tijd thuis om alle verhalen en foto's te delen.

en op beter weer. Een GPS wordt aanbevolen, het kan ook op je i-phone. Een kaart van de Noordzee kust 1801 is een must. (mag gedateerd zijn) Koersplotter en Stroomatlas is handig evenals een getijden tafel van 2022.

28

De Grommer 233



De kosten (liggelden en dineren) zijn minimaal en voor eigen rekening.

Je vaart op eigen kiel, de verantwoording is bij de schipper. Boven de 6 BFT gaan wij niet, of wacht-

Ga maar mee als je durft.

IJmuiden-Scheveningen duurt ongeveer 5 uur á 6 uur mits het geen kruisrak is. Je komt langs Noordzee stranden. Details en info bij Bert.



Nieuwe Voorzitter Zeeroeien

Otto Veldt

Even voorstellen: mijn naam is Otto Veldt en ik ben gevraagd om per 1 april het voorzitterschap van de Zeeroeicommissie over te nemen van Frans Douqué. Ik zal die rol met plezier oppakken. Ik woon met gezin een jaar of 13 in Naarderbos en ben al lang werkzaam in de financiële sector. In mijn studententijd heb ik ook kort geroeid en roei sinds een jaar of 3 met veel plezier bij R&ZV Naarden.



Otto Veldt per 1 april, (geen grap)
Voorzitter Coastal rowing

Coastal rowing is een geweldige mix van topfit worden, sociale interactie en buiten op water zijn. Bij R&ZV Naarden heerst daarbij de ontspannen sfeer die bij andere roeiclubs weleens ontbreekt.

Ik ben trouwens ook een zeiler met al heel lang een eigen boot die op het IJsselmeer ligt, want ja die Hollandse Brug is niet erg hoog hè... Dus de mix van zeilers en roeiers bij R&ZV Naarden spreekt ook aan.

Ik zie ernaar uit om de komende tijd meer van de andere roeiers te leren kennen. En om samen met de andere, zeer gedreven leden van de roeicommissie te werken aan de verdere groei en ontwikkeling van de roeiafdeling!

Tot ziens en roeis!

Mijn RZVN, e-Captain en Jeugdleden

René Kemps

Afgelopen ALV hebben we besloten e-Captain aan te schaffen voor de vereniging. Zo gezegd zo gedaan. Nu hebben we de ledenadministratie niet meer in Excel, maar een mooi software pakket met ongekende mogelijkheden. Je kan nu zelf je naw gegevens wijzigen en factuurgegevens terugvinden. Met de contributiefactuur krijg je straks een iDeal link, zodat je direct kan betalen en in onze administratie direct je betaling wordt verwerkt. Wanbetalers sporen we nu sneller op :-)

Wil jij deelnemen aan de WAC of aan een BBQ? Dat is nu makkelijk. Je gaat naar de activiteitenkalender en kiest de juiste activiteit.

Daar klik je op deelnemen en als je nog niet bent ingelogd, moet je dat nog even doen, want direct worden je gegevens zichtbaar. Klik op deelnemen en je gaat direct door naar betalen via iDeal. Et voilà, je bent ingeschreven en zichtbaar in de deelnemerslijst.

Onze jeugdige zeilers die les hebben bij Fleur en haar team melden zich eveneens aan via e-captain. Niet zij zelf, maar dat doen hun ouders of grootouders. Zij kunnen immers alleen lid worden (en les krijgen) als de ouders of grootouders lid zijn van Roeien Zeilvereniging Naarden.

Ouder en/of grootouders

opgelet: Je gaat in 'Mijn RZVN' naar 'Mutaties doorgeven'. Daar kies je de optie 'Aanmelden van Jeugdleden (kinderen voor jeugdzeilen)'. Vervolgens vul je de gegevens van het kind in en drukt op verzenden.



Zodra wij in de ledenadministratie alle mutaties geaccepteerd hebben is jouw (klein)kind te zien in ‘Mijn overzicht’ en ‘Mijn koppelingen’.

Op het afgegeven mail adres krijg je ook voor ieder kind apart een inlog voor zijn/haar ‘Mijn RZVN’. Facturen gaan automatisch naar

het hoofdlid. Vanaf dit jaar zijn kinderen dus officieel jeugdlid bij ons en wordt er €10,85 euro bijdrage Waterportverbond berekend. Als vereniging zijn wij namelijk aangesloten bij het Watersportverbond en over al haar zeilende leden wordt contributie afgedragen.

SINCE 1952

R&ZV NAARDEN

CONTACT SOCIALS NIEUWS AGENDA

Zoekopdracht

OVER ROEIEN WEDSTRIJDZEILEN JEUGDZEILEN LID WORDEN? **MIJN RZVN**

MIJN PERSOONLIJKE RZVN OMGEVING

MUTATIES

Maak een keus welke mutaties je door wilt voeren.

- Aanmelden van Bartnerleden
- Aanmelden van Jeugdleden (kinderen voor Jeugdzeilen)**
- Opzeggen mijn roeibatschap
- Overige mutaties kun je doorgeven door te mailen naar secretaris@rzvnaarden.nl

Mijn overzicht

Mijn facturen

Deelneme hoofdactiviteiten

Persoonlijke gegevens

Inloggegevens aanpassen

Mutaties doorgeven

Uitloggen

MIJN ACTIVITEITEN

Activiteit Datum / tijd



Voorzitter: René Kemps voorzitter@rzvnaarden.nl



Penningmeester: Janneke van Hemert
penningmeester@rzvnaarden.nl



Secretaris: Jurgen Schreij secretaris@rzvnaarden.nl

COMMISSIES en WERKGROEPEN (*voorzitters cursief*)

Clubhuiscommissie *Otto van de Wal, Frank Jan Smit*

Jeugdcommissie *Fleur van Bladeren, Leontine de Groot,
Gerben Boomsma, Marc Poelmann,*

IT Commissie *Erik Snijder*

Ledenadministratie *Jurgen Schreij*

Redactie de Grommer *Bert Piels, René Kemps*

Wedstrijdcommissie *Xander Bianchi, Jos Beerepoot, Iris Westrik,
Hylke Steensma, Erik Snijder,
Bernhard Holsboer, Bert Piels.*

Zeilevenementencommissie *Linda Hentzepeter, Martine Morriën*

Zeeroeicommissie *Frans Douqué, Otto van der Wal, Aimee van der
Paardt, Maarten van Kleef.*

CWO-gemachtigde *Gerben Boomsma.*

Website www.rzvnaarden.nl

e-mail info@rzvnaarden.nl