

DE GROMMER



9-2022

Periodiek van de,
Roei- & Zeilvereniging 'Naarden'
Onderwal 10a, 1411 LV Naarden

Leden- & Schepenlijst 2005





Scheepsdief
watersport



Lustrum activiteiten zijn mogelijk gemaakt door onze sponsoren.

V O L V O

Buitenweg

Hilversum | Naarden

VERWOERD
WATERSPORT & OUTDOOR



Mooieproducten.nl

"Omdat we meer mensen (vaker) meer willen laten genieten."

De Grommer nr. 234
September 2022
36^{te} jaargang

De Grommer is een uitgave van de Roei- & Zeilvereniging Naarden, opgericht in 1952. De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond onder nummer 271.

Redactieadres

RansuiL 5,
 3435GM NIEUWEGEIN
grommer@rzvnaarden.nl

Sluitingsdatum kopij 235
 Voorjaar 2023

Clubhuis

Het 'Behouden Huys'
 IJsselmeerweg 6
 1411 AA Naarden

ING-rekening

Roei- en Zeilvereniging Naarden
 NL45 INGB 0002 6063 76

Ledenadministratie

Jurgen Schreij
leden@rzvnaarden.nl

Website: www.rzvnaarden.nl

Voor overige gegevens zie de laatste genummerde bladzijde

Omslag: Grommer

Foto: Redactie

Redactie: Bert Piels
 René Kempes

Opmaak: Rembrandt Studios

Drukwerk: Alleen digitaal.

De redactie behoudt zich het recht van kopijwijziging voor.

Pagina

2

Logboek voorzitter, René Kempes

8

Lustrum 70 jaar R&ZV Naarden

11

Programma Weekend

12

Activiteiten op de Lustrumdagen

15

De grote Grabbelshow

17

Mis niets.....

18

70 jaar Roeien, Coastal Rowing

22

Ons Erelid Sander Kreukniet

26

40 jaar Jeudzeilen

30

Uyt den ouden doosch

34

De besturen vanaf 1982-2022

39

Clublied reünie Zeezeilers Naarden

40

Interview Bert Piels, door Iris

44

Bestuur en Commissies

Logboek voorzitter

René Kemps

Voor jullie ligt een speciale editie van de (digitale) Grommer. Nummer 234 al weer. Onze 70e verjaardag was op 11 maart en daarmee is ons 14e lustrum een feit. In deze extra dikke Jubileum Grommer vind je onze historie terug, maar ook die van de haven en van het vaargebied. Uiteraard ontbreekt alle info voor het

Lustrumweekend niet en hopen wij jullie veel leesplezier aan het einde van jullie vakantie te verschaffen.

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord lig ik ergens lekker in een baai in de Ionische zee met een “dikke” Bavaria. We waren wat laat met boeken en dan blijven vooral de grotere jongens over. Heerlijk als luxe caravan voor ons gezin maar met zeer

2

De Grommer 234



Gelukkig is er een bimini, want anders verbrand je levend. Een heel zwaar leven.



Om uitdrogen te voorkomen, zwemmen en rosé.

matige zeil kwaliteiten. Eer dat deze Leopardtank op snelheid is gekomen is de wind bij wijze van spreken al weer gezakt. Maar op dagen als de wind blijft aanhouden, dan buldert deze zwaargewicht gewoon lekker door en loopt ie met uitgerekte zeilen toch wel 7,5 knoop. Het zilt in je haren op zoek naar dolfijnen en schildpadden.

Dolfijnen hebben wij helaas nog niet gespot, turtles echter al twee! En dat is blijkbaar nog meer bijzonder. Wel jammer dat die ene al naar betere tijden was vertrokken, hetgeen zich uitte in een enorme stank als je te dicht in de buurt kwam. De ander zwom lekker

rond en had wat wier en extra reizigers meegenomen.

In het voorjaar berichtte ik nog dat twee van mijn meiden bij Fleur het zeilen gingen leren. Door (piori) tijdgebrek is dat inmiddels gestrand, echter het enthousiasme is wel aangewakkerd. Ik heb er twee goede matrozen bij en dat was dan ook onze bedoeling. Missie deels geslaagd dus.

Het was voor mij wel heel leuk de Jeugd afdeling te zien draaien. Veel enthousiaste vrijwilligers en ouders ontmoet en blije kinderen gezien. Vooral plezier maken is het motto en daar slagen ze goed

in. Mocht je je een keer vervelen ga dan eens op zondagmiddag kijken of een handje helpen.

Gelukkig lijkt Corona toch weer wat verder weg en is het zeil-seizoen redelijk normaal gestart en is er sinds jaren weer een Hooikist race gevaren. In deze dagrace mogen ook (niet-lid) lig-plaatshouders meedoen met als doel hen te enthousiasmeren. Missie geslaagd; zij hebben zich

hierna bij onze vereniging aangesloten. Ook het Open Nederlands Kampioenschap voor de J/80's hebben we achter de rug. Dat was echt een mooi evenement.

Naarden kijkt terug op een succesvol weekend waar onze eigen Jorrit Beekman (JSB) wederom (voor de derde keer!) de eerste plaats pakte, gevolgd door Torsten Nullmeier (Joyride) met een 3e plaats. Wat een knappe prestaties!





De R&ZV Naarden de RIJM tocht.

Bij de roeiers is een voorzitterswissel geweest en heeft Frans Douqué het stokje overgedragen aan Otto Veldt. Wij zijn Frans zeer erkentelijk voor zijn inzet en kijken ook met Otto vol vertrouwen naar de toekomst. De plannen om te groeien liggen al klaar, Corona gooide wat roet in het eten. Middels e-captain hebben zij nu een “echte” roeifschrijfkalender (red. reserveringssysteem) zodat als de geplande groei komt, de boten volop ingezet kunnen worden. Een kleine delegatie heeft recent de RIJM toertocht gevaren. Een tocht

van maar liefst 70 km over o.a. de Rijn. Wat een teamprestatie!

En zo kijken we dus nu al terug op een actief seizoen terwijl we er nog midden in zitten. Hoe fijn is dat! Dankzij al die vrijwilligers die zich ook dit seizoen weer inzetten om ons allen volop te laten genieten van onze vereniging. Het zijn wel vaak dezelfde gezichten die zich laten zien al er iets moet gebeuren en dat is wel een beetje jammer. We hebben immers genoeg leden, dus hierbij nogmaals de oproep om je verantwoordelijkheid te nemen als lid en je



De Woensdagavond gastvrouwen Akke en Juul.

6

De Grommer 234

actief in te zetten. Vele handen maken immers licht werk.

De laatste keer bij onze oproep voor een clubhuisbeheerder kregen we van twee leden op leeftijd wel een respons. Dat zij toch echt niet meer actief konden helpen. Dat snappen wij heel goed en zijn hun dankbaar voor al het werk dat zij in het verleden al hebben verzet. Ook een derde lid die altijd al heel veel heeft gedaan en nog steeds doet, meldde zich. Dat hebben we (in goed overleg) geweigerd. Tot slot kwam er nog één respons van iemand wiens

thuissituatie het niet toelaat, wat we uiteraard begrijpen. Voor de rest bleef het stil.....De oproep is dus specifiek niet naar onze oudere leden die al heel veel hebben gedaan maar naar onze nieuwe aanwas en de groep daartussen. Otto wil nog steeds heel graag vervangen worden als **clubhuisbeheerder**, dus meld je maar snel bij me!

Zeilend je vakantie doorbrengen geeft ons enorme rust en ontspanning (afgezien van de stress van aanmeren in overvolle havens en baaitjes). Wij liggen nu in Preveza



De vette Hanse 455 onder zeil.

aan de kade want de dames willen vanavond shoppen. Onze burens van vandaag zijn een gepensioneerd Italiaans stel. Die zijn lekker samen 4 maanden op pad met een “vette” Hanse 455.

Dat lijkt me toch echt een mooie oude dag. Het zilt in je haren en samen op zoek naar dolfijnen en schildpadden. Klinkt als een plan.



LUSTRUM ROEI & ZEILVERENIGING NAARDEN 70 JAAR!

De Historie R&ZV Naarden.

Op 11 maart 1952 werd de Roei en Zeilvereniging Naarden opgericht door 7 zeilers en 1 roeier. De jachthaven Naarden bestond nog niet maar de zeilers zagen, nog voordat het Gooimeer was gerealiiseerd de potentie van de vereniging en toekomst voor de watersport in Naarden. De stad had immers een zeehaven, totdat deze na 1658 door verzanding in onbruik raakte. De vereniging stelde de 'Commissie Watersport Naarden' in en werkte in deze commissie 25 jaar mee aan de totstandkoming van de jachthaven. De haven werd op 29 mei 1982 officieel in gebruik genomen en werd de locatie voor de zeilactiviteiten. Geroeid wordt er in de tussenliggende jaren alleen vanuit de locatie Naarden-Vesting. Sinds

2004 wordt er ook weer geroeid vanuit de R&ZV Naarden op het Gooimeer en verder met onze 'zeeroeiboten'.

De eerste 10 jaar was ons clubhuis, het 'Behouden Huys' onderdeel van het restaurant op de bovenverdieping van het havengebouw. En werd voor het wedstrijdzeilen en na het jeugdzeilen jarenlang gezellig en lekker bij de familie Kos (in het Vooronder) een frietje gehaald.

Na de 'herindeling' van het gebouw kregen we onze eigen sociëteit aan de achterzijde van het gebouw. Met man en macht is die met veel hulp door onze leden verbouwd, ingericht en nautisch aangekleed. Geweldig een eigen ruimte, maar ook wel wat ongezellig zo aan de achterkant. De levendigheid was immers aan de voorzijde. Een aantal jaar geleden



kregen we de mogelijkheid om met ons 'Behouden Huys' naar de voorkant te verhuizen. Een tweede verbouwing volgde, wederom met hulp van onze leden. En nu zorgen wij voor net zoveel gezelligheid in de haven als de anderen!

Het Gooimeer, 2670 ha groot, is ontstaan in 1967, bij de inpoldering van Zuid-Flevoland. Aan de noordzijde van het meer ligt Almere Haven, aan de zuidzijde liggen de steden Huizen en Naarden. Samen met het Veluwemeer, Ketelmeer, Wolderwijd, Drontermeer,

Nuldernauw, Nijkerkernauw en Eemmeer maakt het deel uit van de Randmeren. Deze meren zorgen er samen voor dat het waterpeil van het oude land niet zakt en het land niet verdroogt. Het is begin jaren tachtig als Jachthaven Naarden vorm begint te krijgen. De plaatselijke roei- en zeilvereniging is dan al dertig jaar bezig om de gemeente zover te krijgen een haven te bouwen. Het riet wordt gekapt en het buitendijks gebied uitgegraven. Er ontstond een haven met plek voor zevenhonderd schepen. En een 'speeltuim' die bestond uit drie autobanden. Naarden heeft een



haven, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

De gemeentehaven wordt een groot succes! Het is de enige haven in de omgeving en dit zal tot ruim na de millenniumwisseling ook zo blijven. De

Stichtsebrug is nog niet gebouwd, dus grote zeilschepen meren aan. Doordat de haven interessant was voor investeerders is deze doorontwikkeld tot de mooie haven met prachtige faciliteiten die het nu is.



Lustrumweekend

In het weekend van 17 en 18 september vieren we onze 70ste verjaardag!! Een weekend vol met wedstrijden, een BBQ, een feest en heel veel andere leuke activiteiten die je natuurlijk niet kunt missen!

Ook als je niet meedoet met de zeil- of roei activiteiten, nodigen we je van harte uit voor de borrel. Als je nog (oud) leden kent, attendeer ze dan op ons feestelijke weekend! Om qua catering rekening te houden met iedereen verzoeken we je vriendelijk je aan te melden voor het lustrum weekend.

Zaterdag 17 september worden de laatste wedstrijd van de WAC gezeild en de WAC-R geroeid. Na afloop van de wedstrijden proosten we, samen met genodigden en onze burens op onze verjaardag. We eindigen de dag met een BBQ, prijsuitreikingen, de grote Grabbelshow met mooie prijzen dankzij onze sponsoren, en een jaren 70 (en daarna natuurlijk) discofeest.
Thema: the seventies!

Zondag 18 september zeilen de jeugdzeilers de Harington wedstrijd. Ook kan iedereen die wil een 'roeiclinic' volgen. En de winnaars van de verschillende WAC klassen strijden in randmeren tegen elkaar en varen de Bert Piels Cup. Ouders en andere geïnteresseerden kunnen als opstapper mee aan boord het Gooimeer op om het spektakel te water te bewonderen. We zoeken daar uiteraard ook opstapboten voor. Zondag eindigen we feestelijk met een gezellige borrel met wat lekkers en de prijsuitreikingen. Ook staat er die dag een stormbaan en een verrassing voor de kinderen.

Wie jarig is trakteert, maar ontvangt natuurlijk ook kadootjes. Daarom kun je in de grote grabbelton show mooie prijzen winnen.

Grabbelnummers zijn te koop aan de bar voor € 10,- per stuk of 6 voor € 50,-. De opbrengst hiervan komt uiteraard ten goede aan de vereniging

Activiteiten Lustrumweekend

WAC & WAC-R finales

eén van de allerleukste competities van het Noordelijk halfrond: de WoensdagAvondCompetitie, oftewel de WAC wordt vanaf half april elke Woensdagavond gezeild. Met zo'n 40 zeilboten is het elke woensdagavond gezellig druk en lekker fanatiek. en tegelijkertijd worden er wedstrijden geroeid op het Gooimeer, de WAC-R.

Op Zaterdag 17 september

wordt de WAC finale gevaren, dan kan dus alles nog veranderen..... Tijdens de WAC finale worden twee baantjes gezeild. De 1e start is om 11.30 uur en iedereen wordt om 16.00u weer in het clubhuis verwacht.

Tegelijkertijd wordt de **WAC-R finale geroeid**. Het wedstrijd-roeien waar individuele punten worden verdiend, wordt tijdens de laatste wedstrijd op zaterdagmiddag beslecht.

De 1e start is om 13.00 uur.

Dat wordt dus een prachtig spektakel op het Gooimeer, dus kom vooral aanmoedigen op het water!

BBQ, prijsuitreikingen en feest! en ontbijtje

Zaterdag 17 september gaat het clubhuis om 16.00u open en proosten we vanaf 16:30 (kadeborrel), met onze burens van de jachthaven en omringende verenigingen, op onze, **70ste verjaardag**.

Aansluitend wordt een heerlijke BBQ verzorgd waar je voor €22,50 kaartjes voor kunt kopen. Tijdens de BBQ vindt ook de prijsuitreiking voor de WAC en de WAC-R plaats en gaan we ook Grabbelen. Dankzij onze sponsors hebben we fantastische prijzen weg te geven! Aansluitend is er een geweldige seventies disco compleet met discobal, passende outfits en DJ. Voetjes van de vloer dus en back to the roaring seventies!

iedereen die op zijn/haar boot blijft slapen kan op

Zondagochtend tussen 9-11 uur

een heerlijk ontbijtje bestellen. en het zou geweldig zijn als je

Zondag opstappers/toeschouwers

kunt meenemen om naar de Haringtonrace van de jeugdzeilerste kijken.

Harington race

Op zondag 18 september vaart de jeugd de Haringtonrace, onze jaarlijkse interne competitie. Voor elke categorie zijn er prijzen te winnen en wordt op verschillende niveaus een wedstrijd gevaren. Ouders kunnen kijken aan boord van leden die hebben aangegeven zondag beschikbaar te zijn voor opstappers. Na de wedstrijd is de prijsuitreiking tijdens de aangeklede borrel. Ook is er bijvoorbeeld een stormbaan en popcorn voor de kids.

Roeiclinic

Altijd als eens willen ervaren hoe het is om in een zeeroeiboort te



roeien? Of zit je al een tijdje te twifelen of je niet lekker wilt gaan roeien? Trek de stoute schoenen aan en meld je aan voor de roei clinic op Zondagmiddag 18 september. Vaar mee op onze roeiboten met onze roeiers die je meteen meenemen in de techniek. Inschrijven/aanmelden kan via de [website](#).

Randmeren battle en Bert Piels Cup

Zoals in een ver verleden, precora, wel vaker gedaan, is het een leuke traditie geworden om de nummers 1 van de diverse WAC klassen onderling te laten strijden in een gehuurde Randmeer. Wie mag zichzelf nou eindelijk Clubkampioen mag noemen? Een race op kunde van de zeiler zonder de kennis van de eigen boot. Geen windmeters, maar “old school” zeilen en de koers lezen

Scheepsdief watersport

en optimaal gebruik maken van de condities, om het maximale uit de bootjes te halen. in deze ultieme strijd is het echt alleen de winnaar die zich Clubkampioen WAC 2022 mag noemen; er is geen nr 2 ! Alles of niets, that is the game! Zal het een schipper van de J 80's worden of laten ze een ORC B of A of misschien wel een X voor? Dit is een race waar het aankomt op tactiek en kunde van de bemanning, de boten zijn identiek dus daar ligt het niet aan.

Deze mooie strijd valt samen met de Bert Piels Cup. De Bert Piels Cup is een slotrace met een leuke dagprijs uitgereikt door onze ex voorzitter Bert Piels. één start, alles over één lijn en alles onder ORC. De Randmeren starten op zondag 10 minuten eerder dan de rest en het is de laatste mogelijkheid van dit seizoen om enig eer te behalen voor jou en je boot als afsluiting van het WAC seizoen 2022. Dus alle kansen liggen open en we zullen er als Wedcie alles



De grote grabbelshow met mooie prijzen

Voor de Grabbelshow hebben wij voor prachtige kado's gezorgd die je kunt winnen. Wat moet je doen? **Veel lootjes kopen!** Met de opbrengst van de lootjes kunnen we iets nuttigs voor de club realiseren. Wat dat is houden we nog even als verrassing!

De hoofdprijzen

die je kunt winnen zijn een weekend rijden in een elektrische Volvo van **Volvo Buitenweg**, of een weekend in een Toyota Rav4 van **Toyota Toonen**. en wat denk je van een meeting voor je vergadering voor 6 personen inclusief lunch in een mooie ruimte van **Meettin.com** in de Tinfabriek? Daarnaast hebben we van onze burens van **de Scheepsdief** en **the Porterhouse** al mooie waardebonnen gekregen, van Verwoerd Watersport (binnenkort

GoSailing.com) leuke watersportgadgets en van **MooieProducten.nl** een heerlijke fles champagne en een mooi stuk gerookte zalm. En zo volgen er nog veel meer mooie grote en kleine prijzen.

Lootjes zijn binnenkort te koop voor €10,- per stuk of 6 voor €50,- en mocht je een bedrijf hebben en je hebt gadgets beschikbaar, of je hebt nog leuke relatiegeschenken liggen waar je toch niets mee doet. Of kun je iets anders aanbieden wat we als prijs kunnen gebruiken voor de loterij, laat het ons weten!

Wanneer?

Zaterdagavond rond 19:00 uur tijdens de BBQ. Mis niks en schrijf je dus ook alvast in voor BBQ (via de website).





Als je iemand kent die dit kan regelen, je broer, zus, buurman, oud collega, vriend...ook prima natuurlijk! Hoe meer prijzen, hoe beter!

Contact

Voor vragen, aanbod van grabbel-prijzen of iets anders en andere berichten over het lustrum kun je een mail sturen naar de lustrum-commissie die bestaat uit Fleur, Janna, Maarten, Martine en Linda.
lustrum@rznvaarden.nl

16

De Grommer 234

Op zoek!

* Voor een geslaagd lustrum weekend zijn we nog op zoek naar: een lid (of een vriend van een lid) die met een drone mooie plaatjes kan schieten op het water van onze evenementen. Dus heb jij een drone of ken je iemand met een drone, daar worden wij heel blij van en iedereen die een prachtige drone foto krijgt ook!

* Oud(ere) leden. Attendeer vooral oudere leden op het lustrum-weekend, ook als ze niet meer lid zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugde! en toch leuk een reünie met je oude zeil en roei maatjes?



Onze nieuwe burens de Scheepsdief.

**Mis niets:
wat vindt wanneer plaats?
Het programma:**

Zaterdag 17 september

WAC finale

10.30 Palaver
11.30 1e start (2 wedstrijden)
16.00 einde wedstrijden

WAC-R finale

13.00 wedstrijd roeien start
16.00 einde wedstrijden

Borrel/BBQ/Feest/WAC Prijsuitreiking

16:00 Clubhuis open
16:30 Kadeborrel
17.30 Prijsuitreiking WAC 2022 en WAC-R
18.00 start BBQ (€ 22,50)
19:00 De Grote Grabbelshow met fantastische prijzen
19.30 start disco

Zondag 18 september

9.00 - 10.30 ontbijt voor feestgangers
12.00 opstappers boten vertrekken
(kijken naar Harington en Randmeren finale)
16.00 Borrel met prijsuitreikingen
19.00 einde borrel

Harington-jeugdzeilen

11.00 jeugdzeilen verzamelen harington race
12.00 start harington
15.00 einde harington
16.00 Prijsuitreiking met aangeklede borrel.
(*Stormbaan en popcorn voor de kids*)

Open roeien/roeiclinic

12.00 start open roeien
15.00 einde roeien

Randmeren (clubkampioen WAC) en Bert Piels Cup

11:50 Start Randmeren
12.00 Start Bert Piels Cup
15.00 einde wedstrijden
16.00 Prijsuitreiking

Ook het Roeien is al een activiteit die al 70 jaar bestaat.

Tekst Zeeroeicommissie:

Onze R&ZV Naarden is 70 jaar geleden opgericht door 7 zeilers en 1 roeier. De haven van Naarden bestond nog niet en het roeien had de Vesting als uitvalsbasis. Het stel van 8 dacht groots. Er moest een haven komen. Na veel gelobby werd dan ook in 1981 de jachthaven Naarden

opgericht, het thuishonk van onze vereniging.

Helaas waren de roeiers zó bekend met het roeien vanuit de vesting, dat zij in 1996 zijn doorgegaan onder de Roei Vereniging Naarden in de Vesting. RZ&V Naarden was een Roei- & Zeil Vereniging zonder roeien, totdat in 2004 Joop Croonen, fervent zeiler, maar ook



roeier, de roeiactiviteiten nieuw leven in blies, samen met een aantal andere enthousiastelingen, de zogenaamde “Founding Fathers”. Een Yole de Mer 35 werd opgehaald uit de fabriek Euro Diffusion in Avignon. Zij werd de “Gooimeermin” gedoopt en doet vandaag de dag nog steeds dienst door de onderhoudswerkzaamheden van leden als Klaas Hoek en Rob Vermeulen.

De afvaart was vanaf het roeivlot in de haven dat werd gebouwd onder leiding van Jan Jaspers. Het coastal roeien vanuit de jachthaven van Naarden kon van start.

Naast de reguliere roei-sportiviteit op het Gooimeer, stonden ook toertochten op de agenda van de roeiafdeling. Rondje door de Flevopolder, tocht naar Amersfoort, maar ook Weesp, Eemdijk, en IJburg, waar vaak zuster-roeiverenigingen werden aangedaan. Maar ook coastal-roeiwedstrijden bij de koninklijke op Loosdrecht en Muiden werden uitgevochten. Meerdere roeiboten volgden en het Behouden Loodsje werd in 2012 hun onderdak. Toch bleef het aantal roeileden beperkt. Dit leidde in 2018 tot het vraagstuk: samengaan met Roei





Vereniging Naarden of niet? De meningen waren verdeeld, waardoor uiteindelijk een aantal leden vertrok naar de Vesting. De “blijvers” gaven de voorkeur aan de gezelligheid, ongedwongen sfeer en laagdrempeligheid van de R&ZV Naarden, inclusief de combinatie met de zeilers. Maar een herstart was nodig. De betrokkenheid van onze leden bleek daarbij uit de bereidbaarheid om de aanschaf en onderhoud van onze roeiboten te sponsoren, al dan niet via gift, obligatielening, of mankracht.

Onder het voorzitterschap van Frans Douqué is de roeiafdeling

de afgelopen paar jaar weer uitgebouwd tot een gezonder ledenbestand met jong en oud. Met naast de “Gooimeermin”, een Yole de Mer 25 “Ons Dubbeltje”, en de “IJmeermin” en “De Blauwe Vogel”, beiden een Swift Racing Coastal 4+ Club Performance. Daar kun je serieus wedstrijd mee roeien. Deze boten worden vanaf dit jaar dan ook ingezet voor de WACR, Woensdag Avond Coastal Rowing, de tegenhanger van de WAC voor de zeilers.

Het organiseren van roeievenementen gaat door, bijvoorbeeld “rondje IJburg” of het roeien langs



het Amsterdam light festival. Een erg leuk roei evenement dit jaar was ook de RIJM (Rijn-IJssel Marathon) waar wij op uitnodiging van Isala uit Zutphen voor de tweede keer van mochten genieten. Een tocht van bijna 70 kilo-

meter met ruim 30 roeiboten van Wageningen naar Zutphen.

We gaan zeker verder roeien als roeiclub. Wat zal de komende 70 jaar ons brengen?

Ons Erelid Sander Kreukniet

Interview door Iris Westrik

We vieren 70 jaar R&ZV Naarden, en daar hoort uiteraard een interview bij met een van de illustere leden, Sander Kreukniet! Erelid van de vereniging deelt zijn geschiedenis bij de vereniging met ons.

Erelid werd hij na een rijke staat van dienst; al een maand nadat hij lid werd, is hij vanwege zijn ruime zeezeil- en wedstrijdervaring, bij de wedstrijdcommissie ingelijfd. Daar heeft Sander vervolgens 10 jaar aan deelgenomen, waarvan 8 jaar als voorzitter van de Woensdagavond-commissie. Daarnaast heeft hij in diverse andere commissies geparticipeerd en was hij ca 10 maal de “kapitein-generaal” van de Armada tijdens de tochten naar Engeland, waarbij ook enkele tochten naar Londen, St. Katharine Docks, direct naast de Tower Bridge. Van 2003 tot 2009

was Sander tenslotte voorzitter van de vereniging.

Zijn eerdere zeezeilervaring deed hij op door met een studievriend uit Amsterdam mee naar Rotterdam en Zeeland te gaan, waarna circa 15x deelname aan de North Sea Regatta volgde. En toen hij in 1979 na een moeizame echtscheiding zijn leven herinrichtte, besloot hij weer actief te gaan zeilen. Hij kocht een boot en heeft hij zich gecommitteerd aan de R&ZV Naarden, waar destijds vele leuke evenementen werden georganiseerd.



Sander Kreukniet, dit keer zonder pet.

Het was een actieve vereniging met ruim 600 leden op het hoogtepunt en waar bijvoorbeeld ook op zaterdagmiddag een gezellig drink- en bitterbalfestijn ontstond in “Het Vooronder”, het voormalige havencafé (red. waar overigens tegenwoordig ‘Het Behouden Huys’ zich bevindt). Aan de wedstrijden deden destijds 60-80 boten mee waaronder ook een klasse met 3 verschillende platbodems. Het zeilseizoen werd jaarlijks ingeluid met een openingstocht en gesloten met de sluitingstocht. Dat waren tochten naar allerlei plaatsen rond het Marker- en

IJsselmeer. Ook werd jarenlang de ludieke Hekkesluiswedstrijd georganiseerd aan het eind van het wedstrijdseizoen, waarbij het de bedoeling was om als laatste te finishen – dan had je het langste zeilseizoen – en dat werd nagestreefd door creatieve capriolen uit te halen, zoals een heel rak achteruit zeilen en veelvuldig toiletbezoek tot op de finishlijn en veel wapperende zeilen. Bij de toertochten die georganiseerd werden, bijvoorbeeld naar Volendam, Hoorn, Enkhuizen of Lelystad, waar dan de Batavia ook werd bezocht, gingen echtgenoten en partners ook graag mee.



De Ereleden van de R&ZV Naarden.



De Elan 331 'Roxane' het was de hoogste boot van Jachthaven Naarden.

Uiteraard moet je daarvoor onder de brug door, en dat was met de Elan 331 van Sander nogal een uitdaging omdat er slechts 5 cm speling was boven het toplicht op de 11 meter hoge mast, maar daar wist Sander dan wel raad mee. Hij hees zijn vrouw in een bootsmanstoeltje naar het uiteinde van de giek en dan duwde hij haar overboord, zodat de mast extra helling en dus ca. 6 cm. extra ruimte kreeg. Dit getuigt uiteraard ook het sportieve en verdraagzame karakter van MarieJulie, mevrouw Kreukniet. Bewonderingswaardig! Met veel plezier denkt Sander terug aan de vele wedstrijden en tochten, waar met regelmaat wel eens een incidentje voorviel in de concurrentiestrijd. Lachend vertelt

hij over een actie van Gertjan Kegel, die naast hem voer op zijn FF65 maar een voordekker had die het niet redde. Gertjan spoedde zich naar voren om hem te helpen, maar schoot door en hing overboord met zijn benen vol in het water. Niet lang daarna probeerde hij het weer op te lossen, maar schoot weer door en dit keer belandde hij met armen en hoofd in het water. De waardering voor deze acties en het stimulerende gelach van de



Gertjan Kegel.



Sander aan het helmhout, samen met Jos Dorrestijn wedstrijdzeilen.

bemanning van Sanders' Elan, maakten dat Gertjan meer moeite had zijn hoofd weer boven water te krijgen, omdat hij zelf ook stevig moest lachen.

Sander vindt dat in zijn interview Kick van Bladeren zeker ook genoemd moet worden. Kick was voorzitter vóór Sander en heeft steeds samen met Nelleke, zijn vrouw, erg veel voor de vereniging betekend. Hij heeft destijds bijvoorbeeld het Jeugdzeilen gestart. Helaas is hij 2 jaar geleden overleden. Zijn begrafenis, die voelde als een soort reünie, toonde die betekenis en de waardering daarvoor, gelet op het feit dat zoveel (oud) R&ZV leden

hem de laatste eer kwamen bewijzen.

Als ik Sander vraag naar wat voor veranderingen hij ziet bij de vereniging, noemt hij dat de R&ZV toch wel minder actief is en dat er minder georganiseerd wordt. Misschien omdat er minder mensen zijn, die zich er actief voor willen inzetten. Hij raadt iedereen aan om wel een actieve rol te spelen in de vereniging, want je krijgt er veel gezelligheid voor terug. Wellicht ziet u kansen voor uzelf als u dit leest of heeft u ideeën? Dan bent u zeer welkom bij het bestuur en de diverse commissies; **zij spreken u graag!**

40 jaar jeugdzeilen!

Fleur van Bladeren

In de Doldruk, het maandblad van de Roei en Zeilvereniging Naarden, wordt in april 1979 gesproken over het opstarten van jeugdzeilen binnen de vereniging. Daar werd in eerste instantie op gereageerd dat er 3 optimisten waren, 6 instructeurs en 4 tot 6 andere schepen. Gelukkig was de jachthaven toen nog niet klaar, dus men had nog wat tijd voordat echt begonnen werd.

In 1981 werd een jeugdzeilcommissie in het leven geroepen. Deze bestond uit de heren De Jong, Langelaar, Romein en Zijlstra.

In 1982 werden de eerste plannen onthuld: te beginnen met een stuk of 5 Waarschip-Bruynzeel verenigingschepen, indien voldoende belangstelling wordt instructie aan optimist-zeilers voor 8-12 jarigen overwogen, een Zodiac volgboot dient te worden

aangeschaft, op de zaterdagochtenden van 10-12 uur tussen mei en september.

De commissie testte bij de Koninklijke in Loosdrecht een Waarschip-Bruynzeel (gebouwd in 't Waar te Groningen) op geschiktheid voor het jeugdzeilen. De boot ligt goed op roer, is net lekker loefgierig en de stabiliteit is zeer aanvaardbaar. En van buizen was bij de frisse bries geen spraken. Alleen bij het in- en uitstappen is het oppassen geblazen.

In mei 1982 werd uiteindelijk begonnen met twee groepen jeugdzeilers, totaal 30 kinderen: kinderen van 9 t/m 12 in bezit van een optimist of een vergelijkbaar scheepje en kinderen van 12 t/m 16 die zeilen op schepen van leden zoals een Longboat, Randmeer, 16 vierkant en Spanker. Er wordt gezeild op zaterdagen van 10-12 uur. Voor het welslagen van het jeugdzeilplan werd een beroep

gedaan op commissieleden, begeleidende ouders, instructeurs, schippers en uiteraard kinderen. Het eerste seizoen werd afgesloten met een ouderdag op 11 september . zo'n 50 ouders stapten aan boord van schepen van onze leden en de dag werd afgesloten met de uitreiking van een zeilcertificaat, lintje en soep met brood.

Het jaar erop werd gestart met 38 kinderen in zwaardboten, en kielboten. Onder begeleiding van een rubberboot van de vereniging, de reddingsbrigade en een rubberboot beschikbaar gesteld door de heer van der Veer van de Tagrijn op de haven en werd nauwer

samengewerkt met het KNWV. In 1984 werd voor het eerst nagedacht over wedstrijdveren om het wat uitdagender te maken voor de wat meer ervaren jeugdzeilers. In 1985 werd daarmee gestart onder begeleiding van Pieter Eshuis jr en Erik Paul Molenaar. Ook werden voorafgaand aan het seizoen twee touw- en instructie middagen georganiseerd in het clubhuis. Na de opstartjaren waarin de heer en mevrouw Langeraar een actieve rol speelden, werden hun taken in 1986 overgenomen door Kick en Nelleke van Bladeren. De commissie bestond verder uit dhr Romein, dhr Arkesteijn en de heer





Zwaardboten 2007, op het strand van Muiderzand.

Eshuis jr. De doelstellingen en voorwaarden werden duidelijk opgeschreven en benadrukt werd dat we geenszins een zeilschool wilden zijn. Desalniettemin werd een flinke professionalisering doorgevoerd. Er werd een jeugdzeilweekend aan het programma toegevoegd, er werd fanatiek wedstrijd gezeild, onder meer met 5 Vauriens (2mans boten). Daarnaast werd een 'bengel' groep toegevoegd omdat er steeds meer interesse kwam om jeugdzeilen te geven aan kinderen jonger dan 9 jaar en we werden CWO erkend. In 1994 werd

gesproken van een dipje in het aantal jeugdzeilers terwijl het er toch nog 84 waren.....

In 1996 had de vereniging 11 eigen optimisten, 1 laser en 1 splash. Eind jaren 90 was er een grote groep lasers die door een KNWV trainer getraind werden in wedstrijdzeilen. Begin deze eeuw bezat de vereniging een eigen polyester Valk. Die werd gebruikt om kinderen die nog niet eerder hadden gezeild en al te oud waren voor een optimist, kennis te laten maken met het zeilen.

De afgelopen jaren hebben we een steady aantal deelnemers tussen



De Bengels in hun Optimisten.

de 40 en 50. Vaak 2 beginners groepen en zo'n 4 meer ervaren groepen optimist zeilers. Ook de

wedstrijdgroep is sinds een aantal jaar weer opgestart en we organiseerden in 2022 voor de 2e keer een Combiwedstrijd voor de regio Randmeren. Daarnaast hebben we 2 groepen zwaardboten, Splashes (1 mans) en Laser Pico's (2 mans). Het aantal begeleidingsboten is uitgebreid naar 9 stuks, het aantal verenigingsboten tot een stuk of 25 en elke zondag is het feest op de jachthaven met enthousiaste kinderen, behulpzame ouders en ervaren trainers. We hopen zo nog een hele tijd door te kunnen gaan!



Zwaardboot 2019

Uyt den ouden doosch.....

[overgenomen uit notulen uit 1979]

De geschiedenis van de Advies Commissie Watersport Naarden vangt aan in oktober 1959. Op de 24ste dier maand schreef het bestuur van de Roei- en Zeilvereniging Naarden aan B. en W. van Naarden als volgt: “Edelachtbare heren, Het bestuur van de Roei & Zeilvereniging Naarden verzoekt u hierbij te zijner tijd als eerst in aanmerking te mogen komen voor de vestiging binnen de gemeente Naarden van een botenhuis met aanlegsteigers, geschikt voor het beoefenen van de zeilsport aan de kust van het door de toekomstige inpoldering te creëren randmeer. Hoewel er onder onze leden vele actieve zeilers zijn, heeft de activiteit van de vereniging als zodanig zich tot dusverre noodgedwongen in hoofdzaak tot de roeisport beperkt. Nu echter de

plannen rondom de recreatiemogelijkheden van het Gooimeer vast vormen beginnen aan te nemen, achten wij de tijd gekomen, één van de tot dusverre niet gerealiseerde doelstellingen van de oprichters van onze vereniging, het beoefenen van de zeilsport te gaan activeren. Uit enige vooraanstaande leden van onze vereniging is een commissie gevormd, welke de plannen tot vestiging van een zeilafdeling aan het randmeer zal uitwerken. Wij hopen op deze wijze te komen toe een zowel zeiltechnisch als waterbouwkundig verantwoord plan, terwijl ook een gezonde financiële basis gevonden zal moeten worden. Zodra een dergelijk plan gereed is, zouden wij het zeer op prijs stellen hierover met Uw collega van gedachten te mogen wisselen. Namens het Bestuur van de Roei- & Zeilvereniging Naarden, B.J. Grootenhuis, secretaris”

De hier bedoelde commissie werd door het bestuur van Naarden als volgt samengesteld: Bakker, Beek, Blom, Grootenhuis, Huese, Hylkema, Luiking, Van Schaik en De Vries Reilingh.

Haar eerste vergadering had plaats op 12 januari 1960, waarop de bovengenoemden, met uitzondering van de leden Grootenhuis en De Vries Reilingh, aanwezig waren. Deze bijeenkomst werd voorgezeten door Blom, voorzitter van de Roei – en Zeilvereniging Naarden. De taak van de commissie werd omschreven als volgt 'het waarnemen van alles wat er gaat gebeuren en het in bouwschouwing nemen van mogelijkheden t.n.v. de watersport, zulks in verband met het ontstaan van Zuidelijk Flevoland. De commissie zal het bestuur van de R. en Z.V. Naarden tenzake hebben in te lichten en te adviseren. Heren Huese en Luiking werden aangewezen respectievelijk als voorzitter en secretaris.

Het oorspronkelijke plan van de commissie behelsde het stichten van één clubgebouw aan het randmeer, op de dijk bij de kolk, n.l. voor de zeilerij en voor de

roeierij tezamen, met een verbindingskanaal tussen de Naarder Trekvaart en het randmeer, uitmondende in deze kolk. Indien dit plan niet geëffectueerd zou kunnen worden, dan adviseerde de commissie het stichten van een zeilclubhuis aan het randmeer en een roeiclubhuis op het terrein aan de buitenvestinggracht, tegenover het eiland, waarop thans de bibliotheek is neergezet.

De heer Huese verdedigt als plaats niet bij het Fort Ronduit, doch westelijk daarvan bij een vooruit-springend gedeelte van de kust. In vroeger jaren moet een kanaaltje of sloot gelopen hebben van de trekvaart naar dit punt: ook heeft Naarden vroeger een haventje aan de Zuiderzee gehad dat op die hoogte moet hebben gelegen. Aan de hand van de kaarten wordt de situatie in beschouwing genomen. In de loop der jaren zijn meerdere plannen naar voren gebracht. Hierover is met tal van instanties gecorrespondeerd, o.a. met B. en W. van Naarden, het bestuur van de Roei - & Zeilvereniging Naarden, de Commissie recreatief gebruik randmeren IJsselmeerpolder, Gedeputeerde



De haven van Naarden: 1 april is alles klaar om de schepen te ontvangen!

7

Staten van Noord-Holland, Provinciale Planologische Dienst Haarlem, Werkgroep voor het landschap der Zuiderzeepolders, Staatssecretaris van Economische Zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bureau voor het watertoerisme van de ANWB, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Dienst der Zuiderzeewerken en de Rijkswaterstaat.

Het eindresultaat is, dat de gemeenteraad van Naarden in zijn vergadering van 20 juni 1977 et voorstel van B. en W. aannam, houdende voortzetting van de realisering van de objecten dagrecreatieterrein en jachthaven

aan het Naarderbos, alsmede tot het beschikbaar stellen van een crediet, met als korte toelichting hierbij:

Beheersvorm jachthaven

De haven zal worden beheerd door een z.g.n. functionele commissie. Deze beheersvorm steunt op art. 61 van de Gemeentewet, in welk artikel aan de gemeenteraad de bevoegdheid wordt toegekend o, ter behartiging van een bepaald belang een commissie in het leven te roepen, waarin, naast raadsleden ook anderen kunnen worden benoemd.

Vaarverbinding

In het recreatieplan het Naarderbos is een vaarverbinding

De Grommer



001 44 - 1411 R.J. Naarden

tussen het Gooimeer en de Naarder Trekvaart opgenomen. De realisering daarvan is niet alleen van lokale of regionale betekenis, maar zelf van nationale betekenis. Over de wenselijkheid van de realisering van deze verbinding heeft een dor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ingestelde werkgroep waterrecreatie Noord-Holland in een nota van december 1975 positief gereageerd. Hierbij heeft het belang vade watersport voorop gestaan.

In de Beheersraad Jachthaven Naarden hebben voor de Roei- en Zeilvereniging Naarden zitting onze leden Huese en Bekema. Binnenkort wordt begonnen met het plaatsen van de beschoeiing van de haven, waarna het baggeren van de havenkom volgt. Het plan is, dat eind 1980 er reeds

gelegenheid zal zijn voor botenberging in de open lucht, terwijl in 1981 ligplaatsen te water gereed zullen zijn. De Roei – en Zeilvereniging Naarden heeft geopteerd voor de bouw van een clubhuis in de haven en 300 ligplaatsen te water. Een architect zal het ontwerp voor het gebouw maken.

Thans is de taak van de commissie beëindigd. De stem van Naarden wordt nu in de genoemde Beheersraad gehoord. In verband hiermee verzocht de commissie in haar laatste vergadering op 19 november 1979, waarbij de voorzitter en 3 andere bestuursleden van Naarden aanwezig waren, aan het bestuur van Naarden over te gaan tot opheffing van de commissie. Bij monde van de voorzitter werd dit verzoek ingewilligd.

Sinds in 1982 de haven gereed is gekomen en we een eigen clubhuis hebben (op roulerende plaatsen) kent de vereniging de volgende besturen:

1982 bestuur

Tjebbe Huese – voorzitter
Titus Bekema – secretaris
Pieter Arkesteyn – penningmeester
Dick Moolhuijzen – lid evenementen
Laurence Schoemaker – lid ledenadministratie

1983 bestuur

Tjebbe Huese – voorzitter
W. Witteveen – secretaris
Pieter Arkesteyn – penningmeester
R. Le Nobel – lid wedstrijdzeilen
Ronald Romiein – lid jeugdzeilen
Laurence Schoemaker – lid ledenadministratie

1984 bestuur

Tjebbe Huese – voorzitter
Gerard Baylé – secretaris
Henk Nolen – penningmeester
Aart Jager – lid evenementen
Ronald Romein – lid jeugdzeilen
Guus Vonk – lid toer- en wedstrijdzeilen
Laurence Schoemaker – lid ledenadministratie

1985 bestuur

Gerard Laseur – voorzitter
Gerard Baylé – secretaris
Henk Nolen – penningmeester
Aart Jager – lid evenementen
Ronald Romein – lid jeugdzeilen
Jan Langeraar – lid redactie/KNWV
Herman Meijers – lid zeezeilen
Guus Vonk – lid wedstrijdzeilen
Laurence Schoemaker – lid ledenadministratie

1986 bestuur

Gerard Laseur – voorzitter
Gerard Baylé – secretaris
Henk Nolen – penningmeester
Aart Jager – lid evenementen
Ronald Romein – lid jeugdzeilen
Jan Langeraar – lid redactie/KNWV
Herman Meijers – lid zeezeilen
Guus Vonk – lid wedstrijdzeilen
Laurence Schoemaker – lid ledenadministratie

1987 bestuur

Gerard Laseur – voorzitter
Wytze Bonga – secretaris
E. Nijhuis – penningmeester
Jan Hardon – lid toerzeilen
Kick van Bladeren – lid jeugdzeilen
Jan Langeraar – lid redactie/KNWV
Herman Meijers – lid zeezeilen
Ton Oosterman – lid wedstrijdzeilen
Laurence Schoemaker – lid ledenadministratie

1988 bestuur

Gerard Laseur – voorzitter
Wytze Bonga – secretaris
E. Nijhuis – penningmeester
Jan Hardon – lid toerzeilen
Kick van Bladeren – lid jeugdzeilen
Jan Langeraar – lid redactie/KNWV
Herman Meijers – lid zeezeilen
Ton Oosterman – lid wedstrijdzeilen
Marjolein Gaus – lid algemene zaken

1989 bestuur

Gerard Laseur – voorzitter
Marjolein Gaus – secretaris
Frans Beukenkamp – penningmeester
Jan Hardon – lid toerzeilen
Kick van Bladeren – lid jeugdzeilen
Wim Baan – lid zeezeilen
Guus Vonk – lid wedstrijdzeilen, grommer en ledenadministratie

1990/1991 bestuur

Gerard Laseur – voorzitter
Marjolein Gaus – secretaris
Frans Beukenkamp – penningmeester
Kick van Bladeren – lid jeugdzeilen
Frits Spijker – lid toerzeilen
Wim Baan – lid zeezeilen
Guus Vonk – lid wedstrijdzeilen

1992 bestuur

Henk Schoemaker – voorzitter
Nelleke van Bladeren – secretaris
Frans Beukenkamp – penningmeester
Kick van Bladeren – lid jeugdzeilen
Frits Spijker – lid toerzeilen
Wim Baan – lid zeezeilen
Guus Vonk – lid wedstrijdzeilen

1993 bestuur

Henk Schoemaker – voorzitter
Nelleke van Bladeren – secretaris

Frans Beukenkamp – penningmeester
Ed Warsen – lid jeugdzeilen
Frits Spijker – lid toerzeilen
Wim Baan – lid zeezeilen
Guus Vonk – lid wedstrijdzeilen

1994 bestuur

Ted Ponjee – voorzitter
Nelleke van Bladeren – secretaris
Frans Beukenkamp – penningmeester
Ed Warsen – lid jeugdzeilen
Aart Jager – lid toerzeilen
Wim Baan – lid zeezeilen
Edward Frencken – lid wedstrijdzeilen

1995 bestuur

Ted Ponjee – voorzitter
Nelleke van Bladeren – secretaris
Herbert Kwak – penningmeester
Ed Warsen – lid jeugdzeilen
Aart Jager – lid toerzeilen
Wim Baan – lid zeezeilen
Edward Frencken – lid wedstrijdzeilen

1996 en 1997 bestuur

Ted Ponjee – voorzitter
Lenie Mols – secretaris
Harman Kloos – penningmeester
Ed Warsen – lid jeugdzeilen
Aart Jager – lid toerzeilen
Ron Meijer – lid zeezeilen





Naast de dagelijkse besturen, heeft de R&ZV Naarden ook diverse commissie's hier van de wedstrijdcommissie 2014 met.v.l.n.r. Bernhard, Floris, Bert, Rob, Henk, Eric en Frank.

Jan Garrar – lid wedstrijdzeilen

1998 Bestuur

Kick van Bladeren – voorzitter
 Lenie Mols – secretaris
 Harman Kloos – penningmeester
 Bram de Ridder – lid
 Mieke Jaspers – lid
 Jan Garrar – lid
 Ron Meijer - lid

1999 Bestuur

Kick van Bladeren – voorzitter
 Lenie Mols – secretaris
 Harman Kloos – penningmeester
 Bram de Ridder – lid
 Mieke Jaspers – lid
 Jan Garrar – lid
 Ron Meijer - lid

2000 en 2001 Bestuur

Kick van Bladeren – voorzitter
 Jacintha Warsen – secretaris
 Harman Kloos – penningmeester
 Bram de Ridder – lid
 Mieke Jaspers – lid
 Jan Garrar – lid
 Titus Bekema - lid

2002 Bestuur

Kick van Bladeren – voorzitter
 Bram de Ridder – secretaris
 Willem van der Heijden – penningmeester
 Titus Bekema - lid
 Pauline Slager – lid
 Albert de Brouwer – lid
 Sander Kreukniet – lid

2003 Bestuur

Kick van Bladeren – voorzitter
 Bram de Ridder – secretaris
 Willem van der Heijden – penning-

meester
Pauline Slager – lid
Albert de Brouwer – lid
Sander Kreukniet – lid
Titus Bekema - lid

2004 bestuur (start zeeroeien)

Sander Kreukniet – voorzitter
Titus Bekema – secretaris
Willem van der Heijden – penning-
meester
Gustaf de Groot – lid
Fleur van Bladeren – lid
Robin van Meurs - lid

2005 bestuur

Sander Kreukniet – voorzitter
Marco Roerdink– secretaris
Willem van der Heijden – penning-
meester
Gustaf de Groot – lid
Fleur van Bladeren – lid
Robin van Meurs – lid
Riekie Menting - lid

2006 bestuur

Sander Kreukniet – voorzitter
Wim Postma – secretaris
Dick Kits – penningmeester
Bert Piels – lid
Fleur van Bladeren – lid

Robin van Meurs – lid
Riekie Menting - lid

2007 bestuur

Sander Kreukniet – voorzitter
Wim Postma – secretaris
Marc Poelmann – penningmeester
Bert Piels – lid
Fleur van Bladeren – lid
Robin van Meurs – lid
Riekie Menting - lid

2008 Bestuur

Sander Kreukniet – voorzitter
Wim Postma – secretaris
Marc Poelmann – penningmeester
Bert Piels – lid
Fleur van Bladeren – lid
Riekie Menting - lid

2009 bestuur

Sander Kreukniet – voorzitter
Wim Postma – secretaris
Marc Poelmann – penningmeester
Bert Piels – lid
Fleur van Bladeren – lid
Robin van Meurs – lid
Riekie Menting - lid



2010 bestuur

Wim Nierman – voorzitter
 Wim Postma – secretaris
 Marc Poelmann – penningmeester
 Bert Piels – lid
 Eric Zuidmeer– lid
 Riekie Menting – lid

2011 en 2012 bestuur

Wim Nierman – voorzitter
 Wim Postma – secretaris
 Marc Poelmann – penningmeester
 Bert Piels – lid
 Eric Zuidmeer– lid
 Marlous Jansen–lid

2013 bestuur

Wim Nierman – voorzitter
 Jan Hesselink – secretaris
 Hennie Hoenselaar – penningmeester
 Bert Piels – lid
 Eric Zuidmeer– lid
 Ben Rouwhorst – lid

2014 bestuur

Wim Nierman – voorzitter
 Jan Hesselink – secretaris
 Eric Zuidmeer– penningmeester
 Bert Piels – lid

2015 bestuur (clubhuis naar voren)

Bert Piels – voorzitter
 Hans Spee – secretaris
 Eric Zuidmeer– penningmeester
 Ad Middelkoop – lid

2016 bestuur

Bert Piels – voorzitter
 Hans Spee – penningmeester
 Ad Middelkoop– secretaris

2017 bestuur (clubhuis naar voren)

Bert Piels – voorzitter
 Hans Spee – penningmeester
 Ad Middelkoop – secretaris

2018 bestuur

Bert Piels – voorzitter
 Boudewijn Maurits – penningmeester
 Ad Middelkoop – secretaris

Sinds 2021 tot heden

René Kemps – voorzitter
 Jurgen Schreij – secretaris
 Janneke van Hemert - penningmeester



het 'Behouden Huys' van voor 2017.

Clublied: Zeezeilers van Naarden

Muziek/Melodie: Farce Majeure, Dat is uit het leven gegrepen

Dit is de reünie
Van zeezeilers uit Naarden,
Maar zien doe je dat niet
't Is net een stel bejaarden.
Ooit voeren we op zee
Naar Lowestoft en Pin Mill
En iedereen ging mee
Nog zonder pil en leesbril.

Refrein:

*Jaaaaa,
Wij zijn de zeilers van Naarden,
Wij maken van zeilen een feest,
Wij hechten aan normen geen waarde
Wij gaan steeds tekeer als een beest.*

Onze grote hobby was,
Naar Engeland te varen,
In zwemvest, dikke jas,
In storm en veel gevaren.
Soms touwen in de schroef,
Of 'n drukke scheepvaartroute,
Ook vastlopen was troef,
Maar zeezeilen was moeten.

Refrein:

*Jaaaaa,
Wij zijn de zeilers van Naarden,
Wij maken van zeilen een feest,
Wij hechten aan normen geen waarde
Wij gaan steeds tekeer als een beest.*

Veel ruimte en comfort
Dat is wat wij nu vragen
Een koelkast, enzovoort
Kan bruintje echt wel dragen.
We varen dus nog wel
Met zeil of toch maar motor
Maar één vraag kwelt ons wel:
Waar laat ik mijn rollator ?

Refrein

*Jaaaa,
Wij waren de zeilers van Naarden,
Wij maakten van zeilen een feest,
Wij hechtten aan normen geen waarde,
Wij gingen tekeer als een beest.*

Dit is het laatste lied,
U kunt nu weer gaan feesten,
Vergeet u één ding niet,
We blijven echte beesten.
Maar niet de hele nacht
Dat zou ons zeker nekken
Want na een uur of acht
Begint ons bed te trekken.

Refrein:

*Jaaaa,
Wij waren de zeilers van Naarden,
Wij maakten van zeilen een feest,
Wij hechtten aan normen geen waarde,
Wij gingen tekeer als een beest.*

Nog een Erelid, Bert Piels

Interview: door Iris Westrik

Naast een interview met Sander Kreukniet, Erelid, mag ook een interview met Bert Piels, eveneens Erelid, niet ontbreken.

Bert start in 1998 bij de R&ZV Naarden. Hij kwam vanuit Loosdrecht en wist dat je voor het wedstrijdzeilen echt bij de R&ZV moest zijn.

Hij startte aan boord bij een J24 waar ze door de eigenaar 4 man werden ingehuurd. Na 3 jaar

verkocht Bert zijn Manta 19 de Pinda, Na een aantal jaar kocht hij een Bavaria 820 de Windrose en ging daar mee aan de wedstrijden deelnemen. In eerste instantie bestond het team uitsluitend uit mannen, een bont gezelschap zoals Bert het noemt. Van een “lamme tot een blinde” en van een “schele tot een bejaarde” maakte het team compleet. De komst van Patricia, die als stuurvrouw het

40

De Grommer 234



TW 2003 v.l.n.r. Peter, Albért, Bert, Gerben en Patricia. (stuurvrouw)



Team Windrose, Helmi, Ellen en Bert

team kwam versterken, leverde commotie op. Één van de mannen stapte van boord, omdat hij zich weigerde te laten managen door een vrouw.

Diana volgde als 2e vrouw en al snel werd het team helemaal professioneel. Er kwam kleding; men moest op tijd komen (en zo niet dan was de boot al vertrokken); ook werd er gewerkt aan de zeil-skills. Zo begin je op de Windrose onderaan en is het invouwen van de spi je taak; als je dat goed doet kun je verder van Genua los gooien, Genua aantrekken. De spi hijsen, varen op het oortje etc etc. Iedereen heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid, die per

wedstrijd ingedeeld worden zodat alle functies vertegenwoordigd zijn. Het team bestaat uit 11 leden en naargelang de wind wordt er met 4 of 5 man gezeild. Na de wedstrijd wordt de wedstrijd uitgebreid nabesproken en geëvalueerd, en lessen getrokken voor een volgende keer. Middels de uitgebreide verslaglegging blijft de rest van het team op de hoogte. Dat is natuurlijk ook een heel mooi naslagwerk geworden van 21 jaar Windrose.

Overigens dat Bert uitsluitend met vrouwen zeilt, is geen doel geweest, maar een gevolg dat de ene vrouw de andere introduceert, mannen zijn net zo welkom.



TW81, Janna, Bert, Machteld en Eva

Bert is altijd graag actief geweest bij de club, omdat hij het belangrijk vindt dat de wedstrijden doorgaan en ook dat het gezellig is. Zo zag hij bijvoorbeeld dat Jørgen de ideale barman zou zijn, die met zijn humor en persoonlijkheid sfeer en leven in de brouwerij zou brengen. Om er zeker van te zijn dat Jørgen deze vraag positief zou beantwoorden, heeft Bert ter motivatie en overreding het dubbelloops start geweer gebruikt; bijzonder effectief weten we nu....

Bert kijkt terug op een mooie tijd bij de vereniging. Hij vindt dat de te fanatieke sfeer die er in het begin was, geëvalueerd is tot één waarbij het fanatisme op het water blijft en iedereen na afloop gezellig een biertje drinkt aan de bar. De verhuizing van ons clubhuis 'Het Behouden Huys', dat aan

de achterkant zat, naar de voorzijde in 2017 heeft daar zeker aan bijgedragen.

In de oude tijd was daar vaak live jazz; alle leden die een instrument bespeelde mocht meedoen, en er werd zelfs een heus clublied gecomponeerd. Wel werd de band op een gegeven moment achter een gordijn geplaatst om het geluid iets te dempen, zodat men elkaar aan de bar nog kon verstaan.

De vele trips naar Engeland en België staan Bert ook nog helder voor de geest, waar veel tijd voor grappen en gezelligheid was. Hij herinnert zich ook een klein incident, toen een auto met roeiboot





TW81, Sandra, Bert en Jarina.

op een trailer achter zich aan, bij het wegrijden van de bezinepomp, de pomp mee pakte bij het wegrijden. Tja klets je je daar maar uit in je beste Frans. Bert kijkt dus met een warm gevoel terug en hoopt dat zijn gezondheid hem toestaat nog wat seizoenen verder te kunnen. Het is helaas door de spierziekte van Pompe wel steeds lastiger, maar dankzij de warme zorg van zijn team, en van Jachthaven Naarden lukt het nu nog steeds wel.



Team Windrose, Janna, Machteld, Bert en Michelle..



Voorzitter: René Kemps voorzitter@rzvnaarden.nl



Penningmeester: Janneke van Hemert
penningmeester@rzvnaarden.nl



Secretaris: Jurgen Schreij secretaris@rzvnaarden.nl

COMMISSIES en WERKGROEPEN *(voorzitters cursief)*

Clubhuiscommissie *Otto van de Wal, Akke Hetteema en Juul Holsboer*

Jeugdcommissie *Fleur van Bladeren, Leontine de Groot, Gerben Boomsma, Marc Poelmann,*

IT Commissie *Erik Snijder*

Ledenadministratie *Jurgen Schreij*

Redactie de Grommer *Bert Piels, René Kemps*

Wedstrijdcommissie *Xander Bianchi, Jos Beerepoot, Iris Westrik, Hylke Steensma, Erik Snijder, Bernhard Holsboer, Bert Piels.*

Zeilevenementencommissie *Linda Hentzepeter, Martine Morriën*

Zeeroeicommissie *Otto Beldt, Otto van der Wal, Aimee van der Paardt, Maarten van Kleef.*

Lustrumcommissie *Fleur van Bladeren, Janna van Goor, Maarten van Kleef, Linda Hentzepeter en Martine Morriën*

Website www.rzvnaarden.nl

e-mail info@rzvnaarden.nl